

D.S.W. VRIENDSCHAPSPROJECT VLAANDEREN - SRI LANKA

Met genoeg geven we U een overzicht van ons humanitair project in Sri Lanka en specifiek over "ons" tehuis in Negombo, dat een 60-tal straatarme of verweesde, kinderen opvangt:

MARIA NIRMALA CENTRUM... Dinsdag met twee zusters hebben we onze schoolinkopen gedaan. Woensdag 1 december was het SCHOOLFEEST. En wat voor een !! Zeer gedisciplineerd en very exciting zoals suster GONZAGA zei, zaten de 60 kinderen en het nonnenkorps ons op te wachten alsof we een paar beroemdheden waren.

Met een feestprogramma dat door hart en ziel ging; gebracht door de kinderen; Welkomswoord to the uncles Christiaan en Paul. Voordracht in het Engels en het Singali. Poëzie. Klassieke- en moderne dansen. En het meest opwindende natuurlijk: de distributie van de vooraf samengestelde schoolpakketten en overhandiging van de didactische school- en spelmaterialen. Daarna smultime met veel taartjes, zoetjes en frisdrank... waarbij de oogjes en tongetjes rolden. Tot slot het dankwoord, fel aangrijpend.

Achteraf konden we genieten van een losgelaten kinder-uitbundigheid. Kortom een namiddag zoals we hem nergens ter wereld mochten meemaken...

DE SOCIALE WERELD-KETEN: humanitaire acties in binnen- en buitenland CADENA MUNDIAL SOCIAL - DIE SOZIALE WELTKETTE CHAINE SOCIALE MONDIALE - WORLD SOCIAL CHAIN

SRI LANKA



DE SOCIALE



WERELD-KETEN



Onze D.S.W. attachées Caes en Roggeman werden ook in de hoofdstad Colombo, hartelijk ontvangen door de Belg. Honorair Consul Dhr. P. PRINGIERS. We bespraken er onze huidige en toekomstige plannen voor Sri Lanka die we, na de tsunami catastrofe, nog verder zullen uitbouwen.

FLANDERS EUROPE - SRI LANKA ASIA CHARITY PROJECT

**SFEERBEELDEN: NEGOMBO SRI LANKA
MARIA NIRMALA CENTRE**



D.S.W. VRIENDSCHAPSPROJECT VLAANDEREN - SRI LANKA

De kinderen van het MARIA NIRMALA CENTRE in NEGOMBO verwelkomden onze attachées als volgt:

Dear Uncles Christiaan & Paul,

Good evening! Welcome to Sri Lanka. We are very happy to see you at our place once again.

We have been praying for you every day & very specially for the speedy recovery of Uncle Paul. We are glad to see you in our midst.

I am sure you will enjoy with our presentation this evening.

Thank you.

by Singithi - 11 years



Dear Uncles Christiaan & Paul,

On behalf of all my friends at Sampath Madura, I want to express my very sincere thanks for being with us this evening and making this day a memorable one. Thank you for all the gifts you brought to us. Our prayers are with you always.

May baby Jesus bless you & your families, your friends at this Christmas in a very special way.

We wish you a Merry Christmas.

by Niroshini - 13 years

FLANDERS EUROPE - SRI LANKA ASIA CHARITY PROJECT

**VRIENDSCHAPSPROJECT VLAANDEREN - SRI LANKA
NEGOMBO: DE SOCIALE WERELD-KETEN**



**FLANDERS WORLD SOCIAL CHAIN: MARIA NIRMALA CENTRE
NEGOMBO: CHARITY PROJECT: SRI LANKA**



TERUGBLIK: BEZOEK BIJ EEN VAN ONZE FAMILIES IN GALLE-SRI LANKA...



Dhamika Withenage, onze vriend en pl. vertegenwoordiger uit Colombo, regelde een onvergetelijk week-endje in Galle om kennis te maken met zijn familie. Deze regio in het zuiden van het eiland is een van de zéér zwaar getroffen gebieden. Als bij wonder is niemand van diegenen die met ons op de foto staan, overleden door de catastrofe die amper 2 weken na ons bezoek aldaar gebeurde. Ook hun mooie villa aan de rand van de jungle, is door haar ligging achter een heuvel, gespaard gebleven. Dhamika's familie is wel een van de betere. Zij hebben allen gestudeerd of hebben goede jobs. Als een deel van hen werden we er zéér warm onthaald.

