

**SCHENKINGEN AAN HET STIMULERINGSFONDS VAN DE SOCIALE WERELD-KETEN
HUMANITAIR VRIENDSCHAPSPROJECT VLAANDEREN-SRI LANKA**
Sri Lanka: ontwikkelingsland waar arm en rijk in schril contrast leven.

Na onze uitvoerige reportage in de vorige K.K.I.-editie, reageerden meerdere lezers t.g.v. onze nieuwe sociaal-humanitaire actie voor Sri-Lanka in Azië...

Zij vroegen ons spontaan op welke manier men een steentje kan bijdragen, tot het welslagen van dit project rond en voor “ons” Sri Lankees kinderopvangtehuis in Negombo en straatarme families elders. Wij plannen in december of januari, weer met een last-minute ticket-, de hulpmaterialen te kunnen gaan overhandigen.

Allereerst willen we nogmaals benadrukken dat, gezien de hoge overvliegkosten hier en de lage aankoopprijzen aldaar, we geen kledij noch zware lesmaterialen meenemen. We zullen ze via onze plaatselijke vertegenwoordiger Dhamika WITHENAGE, in de hoofdstad Colombo inkopen.

Ten tweede: van hieruit nemen we schrijf-leermaterialen mee, zoals pennen, potloden, stiften, kleurtjes enz. vermits de kwaliteit ervan hier veel beter is en even duur.

ER ZIJN 2 MOGELIJKHEDEN OM DIT D.S.W. PROJECT TE STEUNEN:

- a) Je kan naar eigen wens een financiële storting doen op nr. 880-3782211-34 van D.S.W.
- b) Als kunstenaar enig kunstwerk schenken dat wij dan te koop stellen, zoals vroeger voor andere humanitaire projecten reeds gebeurde.

P.S. Wij weten allemaal dat de geschonken kunst, meestal, “einde-reeks” werkjes zijn (wat niets afdoet aan de kwaliteit natuurlijk) en voor een zacht prijsje van de hand kunnen gaan...

OOK VELE KLEINTJES MAKEN EEN GROOT!



Kinderen- en jeugdtehuis MARIA NIRMALA CENTER Negombo-Sri Lanka

Onze D.S.W. attachees Paul Caes en Chr. Alb. Roggeman danken al de donateurs, ook in naam van al onze Sri Lankese vrienden-families, die we blij kunnen maken...

JOUW STEUN HELPT ONS HELPEN !

DE SOCIALE WERELD-KETEN: humanitaire acties in binnen- en buitenland

CADENA MUNDIAL SOCIAL - DIE SOZIALE WELTKETTE

CHAINE SOCIALE MONDIALE - WORLD SOCIAL CHAIN

Via Zuster Lalini uit Brussel kregen we volgende brief van Sister Gonzaga uit SRI LANKA, overste van het opvangtehuis voor straatarme en verweesde kinderen en jeugdigen in NEGOMBO:

Hi, Christiaan and Paul,

Just few days ago I got an e-mail from Sr. Gonzaga giving a list of items the children need.

She says I'm quoting her letter:

"Thank you for the message from Christiaan. At the moment we have 55 children. The numbers are growing as the other very poor children from the village are also coming to study here especially to do their home work. This is a great blessing as this the best gift we can give these children, to give them education so that they will be good people in the society doing descent jobs and not take to drugs and stealing. We are in need of exercise books, pencils and crayons. We got some from the parish church too. What we badly need is two black boards or white boards for the teacher to write when teaching, ball-point pens about 6 dozens, for the small children coloured black and coulooured pencils. And about 25 school bags. We would like tot give only for those very poor children the school bags. I know Christiaan and Paul will not be able to bring black boards. Perhaps if the are willing we could buy them here or they can buy them here for us."

For the families we would like if they could give us some food stuff. I fees some children daily with the help I get from some of my friend. As I know that many children do not get even one good meal a day I have a dream to start a programme to feed these poor children. But How can I do it I don't know. So far I didn't get help to do it continually.

I would like also like to give these children some out door and inn door games. Some balls, bats, few tennis rackets etc. and for indoor games like rummy card packs jigsaw puzzles, and play thing for little children. I know Christiaan may be able to collect even used things from the children in Belgium, but I wonder how they could bring them. These could be very heavy and cumbersome too. I'm so grateful to Christiaan and Paul for taking so much interest and concern about our poor children. They are really learning very hard and doing well in school too. So we must help them to come up in life and live a normal dignified life. If we can give them a good education they can look after themselves later..."

So please tell them I'm very grateful to them and this is really a God send that I came to know them when you were here for your vacation"...

So Christiaan, this is the letter I received from Sr. Gonzaga which I re-read for you.

So on my part too I say a big thank you to both of your for organising things to help our poor children especially to educate them.

Hope tot see you soon. Till then I say bye and greetings and best wishes to all you do.

May God help you to help the poor!

Sister Lalini, 15th July 2004

SRI LANKA



DE SOCIALE



WERELD-KETEN

UNITED NATIONS

